

Friskolenytt v.40



Gemensamt:

Nu är hösten över oss; det känns tydligt. Det är ändå härliga dagar vi har framför oss, så vi hoppas på bra väder nu på måndag då vi tänkte ha en utedag tillsammans hela skolan.

Vi kommer vara ute på olika stationer hela förmiddagen så skicka med varma och oömma kläder samt stövlar. Vi kommer också göra pinnbröd över öppen eld, men det är bra om barnen ändå kan ha med egen fika och dricka. Det är viktigt att ha det "lite mysigt" när man är ute, annars är det svårt att lära sig att vårda och älska naturen.

En annan kommande aktivitet är "Äpplets dag" tis. 13/10. Under den dagen ska vi måla äpplen, baka av äpplen samt få lära oss om ympning och olika äpplesorter.

Fredagarnas sluttid är fr o m v. 40 förändrad till 12.00. Skolskjutsen kommer att gå direkt då och för er som hämtar era barn vid skolan går det alltså bra att hämta dem lite tidigare. För er som har barnen på fritids på fredagarna innebär detta ingen förändring.

Vi kommer under oktober månad få besök av fyra tilltänkta vikarier, så att de är välkända för eleverna om vi skulle bli sjuka eller behöva ersättare någon gång. De heter Emil Svensson, Sofie Tillemark, Susanne Jonsson och Hanna Högberg.

Under föräldramötet togs det upp ett förslag om att alltid ha nationaldagen som avslutningsdag. Detta är ännu inte beslutat, men för att samla på oss några extratimmar och på så sätt möjliggöra detta kommer vi genomföra några extra aktiviteter under läsåret. Den första blir FN-dagen lördagen den 24/10, då vi kommer att ha skola på eftermiddagen och arbeta kring temat : Barnen - världens framtid. Eftermiddagen avslutas sedan med ett fackeltåg till Virestads kyrka där eleverna bjuder på en konsert för freden. (Mer info kommer när det närmar sig).

Skoljoggen inbringade 390 kr som alla är skänkta till cancerfonden. Tack alla glada givare!

Fritids: Nu har vi packat upp allt som vi fått oss skänkt. Det blir lite som "julafton" varje dag för barnen. Framför allt har utklädningskläderna, smyckena och hattarna varit kul. Vi är ute mycket ännu och där är det kojbygge och fotboll som är populärast. Inomhus har en del börjat pyssla. Några gör kuddar, draperi, gosedjur och halsband. Prata gärna med ditt barn och hör om hon/han pysslar något. Ni får gärna uppmuntra dem. Inom kort kommer information om höstlovet's aktiviteter.

F-klassen:

Klassens nalle har nu varit hemma hos flera av barnen. Det är med glädje jag ser hur stolta alla har varit när de berättar och visar vad de har ritat och skrivit i nallens "berättarbok". Jag säger, Härligt! Vi utvärderade lekdagen. Utvärderingen sitter i klassrådspärmen. Nästa vecka får barnen en liten uppgift att göra hemma. Tillsammans med biblioteksboken tar nu barnen hem en rit och skrivbok. Läxan blir att rita och skriva något om boken. Mer information finns i den medhavda rit- och skrivboken. Väl i skolan ska alla berätta om sin bok. Genom detta sätt kommer vi säkert att få många boktips. Rit och skrivboken kommer att följa med hem lite då och då. Alla har gjort fingerflätor som de ska ha som svansar. Fråga gärna när de använde dem i skolan! (Jag säger bara, Bravo!). Vi kommer ha gymnastik inomhus från och med nästa vecka.

1-2-3:an

Åh, vad underbara barn ni har! De är så duktiga på att ta ansvar över sina arbeten! Nu är alla 1:or på väg in i läsningens underbara värld! 2:or och 3:or tränar rättstavning och matematiska mellanled för fullt! Vi har köpt lite nya spel som tränar samarbete och logiskt tänkande. Christina trimmar 3:orna i orientering, det behöver jag också för att lära mig hitta i skogarna runt skolan! I skoljoggen förra veckan var det bra kämpaglöd i alla deltagande barn.
Ps. Du förälder som inte fyllt i lappen om att du tagit del av likabehandlingsplanen och jämlikhetsplanen gör det. Viktigt att den kommer tillbaka till skolan. /Inger

4-5:an

På tisdag startar vi vårt stora läsprojekt. Vi kommer att läsa varje dag i skolan och jag vill att eleverna ska läsa högt varje skoldag hemma också. Friskolan har ännu inte fått klart sitt avtal med kommunen om hur eleverna ska få låna böcker, så ännu så länge står alla böcker på mig. Vore tacksam om ni hjälper eleverna att hålla koll på de böcker de lånar, annars blir påminnelseavgifterna till mig väldigt stora.....
Det är bra om ni skickar med papper till den nya bänken, samt hjälper dem att klä matte- och eng- böckerna i första hand.
Eleverna har jobbat jätteduktigt med geografi och jag tror alla tycker det känns lite nytt och roligt. Snart är den första "gula boken" utgjord och en hel del har blivit duktiga på orientering. Ge dem gärna lite kartuppgifter när ni är ute och kör, det funkar kanske bättre än GPS!
/Christina

Nu hoppas vi alla på en trevlig hösthelg!

Hälsningar

Christina, Lotta, Inger, Åsa och Åsa