

STOCKHOLMSRESAN 2010

Måndagen den 24/5

8.45 Samling vid Älmhults station (samåk gärna)
9.02 Tåget avgår mot Stockholm, vi kommer att byta i Alvesta och plocka upp Inger där. Under resan äter vi vår matsäck som var och en tagit med, det är väldigt dyrt att handla på tåget. (Vi delar nu ut fickpengar och matpengar i separata kuvert).

12.40 Vårt tåg ankommer till Stockholms central, vi åker nu direkt ut och sätter våra väskor på vandrarhemmet i Gamla Stan.

Lunch på Jerusalem kebab*

Efter maten blir det tid att se sig omkring på Västerlånggatan, kanske är det någon som vill handla lite för sina fickpengar.

15.30 Vi besöker Livrustkammaren i slottets källare. Vi får en guidning bland rustningar och "kungligheter". Vi kommer bl a träffa Gustaf 11 Adolfs häst.
Vi återvänder sedan till Gamla Stan för att äta en **glass*** på en glassbar innan vi beger oss till våra rum.
När vi sedan vilat lite och fräschat till oss, ger vi oss ut på en promenad för att besöka Gamla stans gränder, samt platsen för Stockholms blodbad. Vi avslutar sedan kvällen med att gå på **pizzeria*** (kungamördaren Anckarstöms fängelsehåla)

22.00 Läggdags och tystnad

Tisdag den 25/5

7.00 Väckning

7.30-8.15 Vi äter frukost

8.45 Samling utanför vandrarhemmet, sedan promenad till

Storkyrkan; platsen för Daniel och Victorias bröllop. Vi kommer också hälsa närmare på Sankt Göran och draken.
Vi tar sedan Djurgårdsfärjan ut till Djurgården.
Efter en kort promenad är vi uppe på Skansen.
Vi går direkt till Akvariet och tittar på alla djuren där, kanske vill någon klappa en boaorm eller spindel?

Lunch på Ekorren överst på Skansen*

Efter lunch får du på egen hand gå runt och titta på det som är spännande i djurparken, ni får en egen liten karta att följa och går runt i små grupper.

Vi tar en **glasspaus*** utanför Vasamuséet.

- 15.00 Nu får vi se film på Vasamuséet och vila våra trötta ben.
16.00 Vi går en guidetur och sedan får du själv titta på allt som bärgades ur djupen, kanske vill du hälsa på i skellettsamlingen i källaren? Du har också tid att titta i shopen.
På vägen tillbaka till vandrarhemmet passar vi på att åka upp i Kaknästornet.
Vi åker nu tillbaka till Gamla Stan för att äta kvällsmat på **Mc Donalds*** vid slussen.
Om det finns ork efter maten har vi tid till en liten promenad, annars beger vi oss till våra rum för att mysa!

22.00 Läggdags och tystnad

Onsdagen den 26/5

7.30 Väckning

8.00-8.45 Frukost och packning.

9.00 Samling på gården för att resa till centralen med bagage.
Sedan åker vi till Naturhistoriska Riksmuséet och går och tittar på alla utställningar som finns där.

12.10 Vi ser nu en film på Cosmonova som heter "Ut i rymden".

12.45 Vi äter **lunch*** på muséets egen restaurant

Nu hinner vi gå runt lite på egen hand, kanske vill du köpa några souvenirer i shopen.

14.00 Vi åker tunnelbana till centralen för att ta vårt bagage.
Där går det också bra att handla en **matsäck*** att ta med på tåget hem till Småland.

15.21 Avgång för tåget hem.

18.52 Vi anländer till Älmhults station och vår resa är slut.

(Alla måltider markerade med * betalas med "MATPENGEN" av eleverna själva).

OBS!!! Detta programblad ska eleverna ha med sig i ryggsäcken.

Hoppas på trevliga dagar med bra väder gör Christina o Inger!

Vandrarhemmets adress:
Best hostel old town
Skeppsbron 22
111 30 Sthlm, Gamla Stan
08/411 95 45 info@besthostels.se

Christinas mobil: 073/0984199
Inger mobil: 070/6849240

Klipp ut dessa adresser, spara ett ex. hemma och låt eleven lägga ett ex. i sin plånbok!

Vandrarhemmets adress:
Best hostel old town
Skeppsbron 22
111 30 Sthlm, Gamla Stan
08/411 95 45

Christinas mobil: 073/0984199
Ingers mobil: 070/6849240

Vandrarhemmets adress:
Best hostel old town
Skeppsbron 22
111 30 Sthlm, Gamla Stan
08/411 95 45

Christinas mobil: 073/0984199
Ingers mobil: 070/6849240