

Gemensamt:

Vi har haft en härlig höstvecka, men det är väldigt kallt. Tänk på att skicka med mössa och vantar. I tisdags hade vi tema-dag om äpplen. Barnen fick lära sig lite om fruktträd och ympning och vi hade 11 olika sorters äpplen att smaka och lukta på. Efter rasten gjorde vi äppel-tryck och tillverkade naturgodis. De äldre eleverna påbörjade sedan under eftermiddagen sin äppel-gumma, som ska få komma hem lagom till jul. Tack Daniel för äpplena och föredraget om äppelsorter och ympning!

Nästa lördagseftermiddag firar vi FN-dagen. (Vi behöver tjäna in dagar till en tidigare sommarlovsstart). Skolskjutsen går till skolan som vanligt enligt schema men med start på första hållplats 12.05 (alltså med fem timmars förskjutning). Däremot tänkte vi be er hämta dem efter den avslutande fredskonserten i kyrkan dit ni är välkomna.

Lite hållpunkter:

13.00 Eleverna samlas i skolan.

Därefter temaarbete i grupper då vi pysslar, ser på film och lagar en ekologisk och rättvisemärkt måltid tillsammans. Den äter vi tillsammans med eleverna innan vi går till kyrkan.

16.45 Fackeltåg från skolan till kyrkan. Vänta gärna in oss utanför kyrkan.

17.00 Konsert för freden dit ni är välkomna (ca 40 min).

Vecka 44 är det sedan höstlov. Har ert barn glömt anmäla sig till någon aktivitet går det fortfarande bra.

Det är med glädje vi kan berätta att vår skola har fått 4 nya elever.

Viktor Syrén klass 3 och Albin Syrén, Johan Wiloboken och Viktor Fransson alla klass 5.

Känn er jättevälkomna!!!

Fritids:

I veckan var vi ute och samlade in naturföremål till våra urnor som står utanför entréerna. De blev väldigt fina. Vi bar även in en större äldre gren. Runt och på den kommer vi att ställa ut alla mossgummor och mossgubbar när de blir färdiga. Vi måste också meddela att ett par bingodamer spelade bingo med barnen förra veckan. Det var populärt. Några barn har börjat göra en "arttavla" med olika mossor. Just nu är det väldigt populärt att trä kompisband av små pärlor. Det är roligt när det börjar pysslas lite här och där. Har ni någon gammal skjorta där hemma så skicka med den, vi kommer att använda dem som målarskjortor.

F-klassen:

Åh, vad det är roligt att arbeta tillsammans med era barn. Det fungerar bra både när vi är ensamma och när vi arbetar tillsammans med 1-2. När nu allas böcker ("Boken om mig") börjar bli färdiga så har de mer praktiskt arbetat med temat "jag själv". I korridoren börjar det nu hängas upp avbildningar av dem själva. Det har varit ett stort arbete att få dem färdiga. De har även mått sig själva och därefter gjort en fördubbling och en halvering med garn som hjälpmedel. Detta hänger utomhus på skolgården. I svenskan börjar de nu dela upp ord i stavelser t ex lej - on = två stavelser. De klappar och hoppar jämfota hopp så det står härligt till. Ramsan som de har lärt sig senast heter *Hela familjen Uller*. Vi har även tränat motsatsord. Redovisningen av hemuppgiften gick jätte fint. Nästa tisdag åker vi till Bråthults skola för att titta på teater.

1-2-3:

Oj, vad vi jobbar! Ettorna läser och räknar plus med full fart! 2:or och 3:or skriver berättelser om sig själva. Rättstavningen fortsätter vi med ett tag till. Vårt klassrum är fullt av äpplen i olika former. Här finns äppelpinnar till torkning på element och fönsterkarmar. Äppelsikten som till slut ska resultera i en docka av något slag. Vi har luktat och smakat på 10 olika äppelsorter. Vi tyckte bäst om Ingrid-Marie följt av sorten EvaLotta och Aroma.

På tisdag åker vi till Bråthult på ett musikevenemang från Musik i syd. Vecka 43 startar jag med utvecklingssamtalen, det ska bli roligt att träffas tillsammans med era barn.

4-5:an

I vår klass läser vi mycket just nu. Jag har förklarat för barnen att de ska läsa varje dag hemma och jag lyssnar så mycket jag kan i skolan. Minst en gång i veckan försöker jag läsa med alla, men de som har större behov sätter jag mig oftare med. Jag berättar också för alla om jag tycker de ska läsa tyst eller högt. Det är lite olika från barn till barn.

Vi har forskat om ett valfritt djur denna veckan. Det har gått alldeles utmärkt och många har gjort väldigt fina arbeten. De kommer få träna på sin redovisning hemma till nästa tisdag.

Styrelsen:

Vi är mycket glada över att ha fått förtroendet att ta emot nya barn. Fr o m måndag är vi 38 elever! Tack till alla som är vår nya skolas ambassadörer. Vi och personalen jobbar för att alla ska känna sig välkomna och trivas.

Styrelsen har lyft frågan om möjlighet att utöka verksamheten och driva år 6, men det kan förmodligen inte bli aktuellt förrän till hösten 2011. Viljan finns absolut, men en ny ansökan måste göras och behandlas först.

Kontakter har även tagits för att se hur vi kan påverka vår skolmat eller laga den helt själva, Detta undersöks vidare och det är först tidigast hösten 2010 vi skulle kunna ta detta steg, om det bedöms som ett rimligt alternativ för att kunna erbjuda den mat vi har ambitioner till.

Snart är det höstlov och styrelsen kommer att skjuta till resurser till fritids för att kunna erbjuda en riktigt bra lovverksamhet.

Vår policy på fritids är ju att erbjuda en mer öppen verksamhet, där ni föräldrar kan lämna barnen efter familjens egna behov. Vi kommer givetvis att utvärdera detta och ser vi att nyttjandegraden blir väldigt stor kanske vi måste skjuta till mer medel.